



Van de voorzitter

Als u dit leest, hebben we waarschijnlijk de eerste theeschenkdag zondag 8 mei, al achter de rug. Het is altijd leuk een nieuw seizoen te starten. De pont vaart weer en we hebben een mooie ploeg vrijwilligers, waaronder zeven nieuwe theeschenkers! Onze oproep in de Zwolse en Hattemse huis-aan-huisbladen heeft fantastisch resultaat gehad. En de culturele commissie heeft ook niet stil gezeten. Elders in deze nieuwsbrief leest u alles over ons culturele programma van 2016. Het ziet er erg aantrekkelijk uit.

Wist u dat er een Nationale Theedrinkdag bestaat? Ik wist het niet, maar ik vond hem op de site www.fijnedagvan.nl. Hij valt op 30 mei. Dat is dit jaar op een maandag, maar komt u vooral op zondag 29 mei thee bij ons drinken!

De Nationale Dagen zijn niet zomaar een bedenksele; op de website staan een aantal criteria, zoals: (1) de Dag moet in het leven geroepen zijn door een landelijk erkende organisatie, (2) de Dag moet een onderliggende gedachte, moraal, doelstelling, bedoeling of viering hebben en (3) de Dag moet minimaal één keer officieel gevierd zijn. Dat alles geldt voor de Nationale Theedrinkdag.

De doelstelling van deze dag wordt als volgt geformuleerd: Voor Verbinding, Samen Leven, Samen Doen. Is dat niet mooi?! U kunt tot half oktober elke zondag bij ons terecht voor de verwezenlijking van dit doel, dus kom niet alleen op 29 mei!

Ik vond ook op internet (www.theedrinkdag.wordpress.com) een ode aan de thee. Deze ode is uitgesproken op de theedrinkdag van 2010 in Amsterdam op een theedrinkbijeenkomst. Ik wil u hem hieronder graag meegeven.

We hopen op een mooi theeschenkseizoen, met veel zonnige zondagen, veel activiteit en veel bezoekers.

Harma Scholtens

Vrienden van Oldeniel

Theeschenkerij Oldeniel is een stichting die werkt met alleen vrijwilligers, zonder subsidie. Wij zijn afhankelijk van onze Vrienden en kunnen elke Vriend goed gebruiken.

De Theeschenkerij steunen? Dat kan al met tien euro per jaar. Je kunt het bedrag overmaken op NL89TRIO0390388904 t.n.v. Stichting Culturele Theeschenkerij Oldeniel te Zwolle.

Als Vriend krijg je tweemaal per jaar een nieuwsbrief.

Wil je meer informatie? Ga naar oldeniel.nl en stuur een e-mail met je vraag.

Startbijeenkomst

Ieder jaar in april komen alle theeschenkers bij elkaar om het nieuwe seizoen in te luiden. Het gaat dan om praktische zaken, zoals het vaststellen van het theeschenkrooster. Maar vooral om na een lange winter gezellig bij elkaar te zijn, met heerlijke soepen en verrassende broodjes, om kennis te maken met nieuwe theeschenkers, en ons te verheugen op een heleboel mooie zondagen op ons plekje aan de IJssel, met naar we hopen een heleboel gasten.



startbijeenkomst: een kijkje in de keuken

Kom gauw eens kijken



de zwolse kant: er wordt nog aan gewerkt



de hattermse kant: bij ons alles staat klaar

Gé Langenbarg schrijft ons

Begin dit jaar lag ik in het ziekenhuis en werd nabehandeld in Zandhove, een verpleeghuis. Daar kreeg ik van een vriendin het boek "Papegaai vloog over de IJssel" van Kader Abdolah te lezen.

Eerst was ik nogal sceptisch, maar het boek leest gemakkelijk en al gauw zat ik er helemaal in.

Het boek gaat over het leven van Memed, een asielzoeker die na veel omzwervingen uiteindelijk terecht komt in Zalk en daar zijn leven op de rails probeert te krijgen. Hoe hij tegen het leven aan de IJssel aankijkt en al lezend beleef ik ook het leven daar, maar zit ook al met mijn gedachten bij onze stek tussen Zwolle-Zuid en Hattem.

Kader vertelt over Memed en zijn leven in een klein christelijk dorp. Hij is daar de eerste asielzoeker maar in de loop van de tijd komen er meer, ook in de omgeving. Hij vertelt over vrouwen in bonte kledij die je vaak in het dorp of de dijk ziet. Bij mezelf denk ik dan:

"wanneer zien wij de eerste bonte bezoeker bij de theeschenkerij?" In de vakantietijd hebben we al wel Fransen, Engelsen, Duitsers, Amerikanen en Canadezen en zelfs Polen mogen bedienen maar nog nooit Afghanen of Eritreeërs. Misschien weten die ons ook ooit nog te vinden.

De papegaai die over de IJssel vloog kan overigens de papegaai zijn geweest van Klazien uut Zalk, een bekend inwonster met veel kennis van natuurkruiden. Ze had een praktijk en een papegaai, die waarschijnlijk ook wel over het water vloog.

Ook dat zou wat zijn: als er opeens een bontgekleurde grote vogel bij ons aan zou komen vliegen. Helaas! we moeten het doen met de witte en gele kwikstaart, de karekiet, af en toe een vlucht grauwe ganzen of een ooievaar.

Maar al die vogels kun je niet echt bont noemen.

We hopen wel op een goede zomer met vele vrolijke gasten.

Els Idema vertelt

Dit wordt mijn 3e seizoen als theeschenker. Ik was nog nooit met het pontje overgestoken en kende de theeschenkerij alleen van horen zeggen.

Op de advertentie in de krant heb ik gereageerd, en wat ik op de kennismakingsavond hoorde sprak mij meteen aan.

En inderdaad, het is enorm leuk en gezellig om theeschenker te zijn op die prachtige plek aan de IJssel.

Het leuke is dat je ook weer nieuwe enthousiaste mensen leert kennen.

Afgelopen winter heeft Hannel de culturele commissie verlaten en is mij gevraagd of ik er niet bij aan wilde sluiten.

Het is een hele nieuwe uitdaging die ik vol enthousiasme tegemoet zie, op een voor mij onbekend terrein.

Ik heb zin in het nieuwe seizoen, en hoop dat we veel zonnige dagen tegemoet gaan.

Ode aan de thee

Groene thee
witte thee
zwarte thee
of munt

Liefdesthee
slaapthee
of thee
die juist maakt dat
je je concentreren kunt

Rozenthee
lindebloesem
of jasmijn
thee waardoor
jong en oud
in de bloei kan zijn

Bosbessenthee
mango
sinaasappel
of citroen
zo fruitig en fris als de eerste zoen

Sterrenmix
vanille
of kamille
lekker slapen
en daarna weer weten
wat we willen

Earl grey
lady grey
Darjeeling thee
of gewoon English blend
het is maar wat je bent gewend

Thee in alle soorten
en in alle smaken
je kan er in vuur en vlam van raken

Zo divers als de mens
is het blad van de thee
wat kwam van overzee
neem je nu gewoon uit
je kruidentuintje mee

Thee herinnert ons
aan de rijkdom van dit bestaan
thee brengt ons hier vandaag
weer tesaam.

©Joyce Hes

Programma Culturele Middagen Oldeniel 2016

aanvang steeds: 14:30 uur

29 mei: Hanze Quintet

Leden van het Hanze Orkest bespelen twee violen, een altviool, een cello en een hoorn. Op het programma staan o.a. een quintet van Hauff en Eine Kleine Lachmusik, met een knipoog naar Eine Kleine Nachtmusik van Mozart.

26 juni: Eef en Sandra

Eef Morkink zingt liedjes en begeleidt zichzelf daarbij op de gitaar. Sandra Oosterveen leest voor uit haar kinderboek Kito de Dijkpoortkat. Dit boek heeft voorleesverhalen voor kinderen van rond de zes jaar.

31 juli: Henk Huisstede

Henk woont in Zwolle en treedt op met comedy, gedichten en gitaarliedjes. Hij schrijft bij voorkeur behoorlijk luchtige teksten met een aardig serieuze ondertoon of tamelijk ernstige stukken met een vrij luchtige boventoon.

14 augustus: Easy&Free

Traditionele levende muziek met mooie stemmen en muziekinstrumenten: accordeon, mond-harmonika, cajon, tin-whistle, gitaar, banjo, mandoline. Het repertoire: pubsongs, Ierse ballades, Shanty's&Seasons en enkele vrolijke Nederlandse nummers.

28 Augustus: Hans Invernizzi

Als zanger/gitarist heeft Hans Invernizzi veertig jaar ervaring. Hij begeleidt zichzelf op akoestische en elektrische gitaar. Zijn repertoire: is jazz, latin, fifties, sixties, Nederlandstalig, standards. Soms treedt hij op met zijn zingende dochter Anne.

11 september: Kunstgilde Hattem

Kunstgilde Hattem is opgericht om elkaar als kunstenaars te versterken, aan te vullen en te inspireren en om regelmatig 'naar buiten te treden' met gezamenlijke activiteiten. Zoals het presenteren van de schilder-, sieraden-, textiel-, dicht-, grafiek- en ruimtelijke beeldende kunst aan het publiek dat gebruik maakt van het veer bij Oldeniel.

25 september: Take 4ty+

Vier vrienden zingen a capella, waar mogelijk interactief met het publiek. Barbershop, jazz, pop en klassiek. Muziek van John Legend, Paul Simon, Randy Newman, Wham, Queen, Lennon&McCartney tot Carl Orff. Altijd muziek met emotie, een (glim)lach en/of een traan....

2 oktober: Vertelkluppie De Groene kabouter

Vertellers van DE GROENE KABOUTER verhalen vertellen voor jong en oud.

16 oktober: Alluring Ajettes

Deze tienkoppige band haalt de stijl en het gevoel van de jaren '40 en '50 swing naar boven en mixt dit met een flinke dosis hedendaagse jazz en blues. Geïnspireerd door de muziek van singer-songwriter A.J. Croce, zingen Marit, Marieke en Margriet met begeleiding van de band driestemmig zijn prachtige liedjes; soms rauw, soms zoet.



Voor meer info over de artiesten kijk op www.oldeniel.nl

Uitgave: St. Culturele Theeschenkerij Oldeniel, 2016

